

Time Timer Plus

• Christien Creed

De **Time Timer** is een goede oplossing voor kinderen die moeite hebben met het besef van hoe lang iets nog gaat duren. Het geeft hen grip op tijd en stimuleert zelfstandig werken en concentratievermogen. De nieuwe Time Timer Plus is duidelijk, licht, stil en heel eenvoudig te bedienen. De rode schijf wordt steeds kleiner naar mate de tijd verstrekt en als de tijd om is gaat er een piepje. De geluidsterkte van het piepje is instelbaar. Ideaal als een begeleidster één op één met je kind werkt of voor in de klas om bijvoorbeeld aan te geven hoe lang het nog duurt voordat ze gaan buitenspielen. De ambulante begeleidster kwam met een goede toepassing voor het naar de wc gaan. Als een kind op school naar de wc gaat kan hij of zij de Time Timer meenemen. Hij of zij moet dan terug komen als de tijd verstreken is. Dit is zichtbaar en het kind hoort het piepje. Je kunt een kind hiermee stimuleren zelfstandig terug te komen naar de klas. Het komt helaas nog geregeld voor dat de juf een kind vergeet en dat kinderen hierdoor een half uur op de wc rondhangen. Maar ook thuis is de Time Timer handig om bijvoorbeeld aan te geven hoeveel tijd er nog is voor je naar



school moet 's morgens. Een moeder op Facebook schreef over een thuissituatie: *'De eerste keer met Time Timer op tafel gegaan! Wonder boven wonder, mijn dochter eet nu op een normale manier haar bord leeg. Weer een overwinning.'* De Time Timer werkt omdat het duidelijkheid schept. Ze zijn prijzig in aanschaf, maar zeker het geld waard.

Time Timer Plus

www.robo-toys.com, www.timetimer.nl

Prijs: 54,25 Incl. BTW

Zó teken je leuke dieren

• Isadora Warring

De ondertitel van dit boek is *'met een paar eenvoudige lijnen tover je een heleboel dieren uit je potlood'*. En dat is waar. Op de eerste pagina van het boek staan een overzichtelijk aantal vormen en tekens (rondjes, vierkanten, letters, cijfers, krulletjes en stippen) die je moet gebruiken voor je tekeningen. De rest van het boek is gevuld met dieren opgebouwd uit deze 25 tekens en vormen. Je kunt dierengezichten tekenen, vogels en kikkers, toetsie de hond, maar ook een draak of een akelige slang. Wanneer een kind een tekening heeft gemaakt kun je de naam van het dier of een hele zin bij de tekening schrijven in het kader van Leespraat. Het boek gaat ervanuit dat je heel precies de aanwijzingen volgt, zodat je een tekening maakt die op het plaatje lijkt. Maar zoals op de achterkant van het boek staat: *'dieren van een ervaren tekenaar natekenen is een goede manier om te leren tekenen (...)* zodat je gaande weg een eigen manier vindt om zelf de leukste dieren te tekenen'. Het is overigens niet alleen een boek voor kinderen, maar ook leuk voor volwassenen die wel wat tekenhulp kunnen gebruiken.



Zó teken je leuke dieren

Auteur: Ed Emberley, ISBN: 978 90 447 3007 4

Illustraties: Ed Emberley

Uitgever: Deltas

www.cosmox.nl/uitgeverijen/deltas-centrale-uitgeverij

Prijs: 12,50

Bij ons in het circus

• Christien Creed

Naast Hooggeëerd publiek! is er in de afgelopen maanden nog een leuk circusboek uitgegeven namelijk: 'Bij ons in het circus.' Ook een boek op rijm wat met een duidelijke letter is vormgegeven zodat je het kunt voorlezen en laten lezen door je kind. De illustraties hebben veel humor in zich. Als dit circus in de stad zou komen zou je er zeker naar toe gaan. De dieren hebben erg veel plezier in hun werk. Ook bij dit boek kun je tellen, want er zit een levende kanonskogel in het verhaal, een Japanse pinguïn. *'Vrij als een vogel vliegt hij als kogel zo snel als hij kan terug naar Japan.'* Dit spreekt bij ons thuis tot de verbeelding omdat wij de levende kanonskogel met het wintercircus hebben gezien. Je begrijpt het al: de twee boeken worden achter elkaar voorgelezen. Dan maar wat later naar bed.



Bij ons in het circus

Auteur: Koos Meinderts

Illustraties: Annette Fienieg

ISBN: 9789047705307

Uitgever: Lemniscaat

www.lemniscaat.nl

Prijs: 11,95